

Om de 4 weken wordt er bij Inloophuis De Zonnesteen een gezellige middag georganiseerd voor kinderen die binnen hun gezin of familie te maken hebben of hebben gehad met kanker. Als je als kind met kanker te maken krijgt lijkt de wereld even stil te staan. Misschien ben je wel verdrietig, boos of bezorgd. Voor de buitenwereld is het soms moeilijk te begrijpen wat er allemaal in je omgaat als iemand van wie je houdt kanker heeft of daaraan is overleden. Bij de Zonnesteen werken vrijwilligers die weten wat dat met je kan doen, vaak uit eigen ervaring. Ze zijn er om naar je te luisteren. Misschien heb je heel veel vragen en wil je daar met iemand over praten of misschien wil je gewoon lol maken en even niet over kanker praten. Dat is allemaal goed. Het is fijn om te merken dat je niet de enige bent. We ontmoeten elkaar in een ontspannen sfeer in onze gezellige zolderruimte. Soms heeft de activiteit een link met het doel waarvoor we bij elkaar komen, maar vooral ook voor ontspanning en gezelligheid! Vaak blijven de ouders die de kinderen brengen even hangen, zodat er ook voor hen ruimte is voor gesprek met anderen. Om het leeftijdsverschil tussen de kinderen niet te groot te maken, kiezen we voorlopig bewust voor de groep 6 - 12 jarigen. En ja .... er kunnen nog gerust enkele kinderen bij onze groep aansluiten. Van harte welkom!!!

We kunnen ons voorstellen dat je als ouders of verzorgers meer wil weten over deze kindermiddagen. Stuur een mailtje naar [info@inloophuisdezonnesteen.nl](mailto:info@inloophuisdezonnesteen.nl) of bel naar ons telefoonnummer 06-12188146

